

# ALTC BUITENVELDERT



## EZINE

### Seizoen 2011 gestart

#### Redactie

Zaterdag 2 april hebben we het nieuwe seizoen officieel geopend met het goed bezochte openingstoernooi en aanstaande zaterdag gaat de competitie al weer van start.



**Organisatietoppertjes  
Veronique, Ellen en Nynke**

Tijd dus ook weer voor een wekelijkse Ezine om jullie op de hoogte te houden van wat er speelt op de club. Vanzelfsprekend staat het je vrij om te reageren op stukjes die je hier leest of zelf iets nieuws op te starten. Ook eenmalige inzendingen over leuke dingen die je tijdens de competitiedag of –avond meemaakt zijn welkom. Het redactieadres is als vanouds [ezine@altc-buitenveldert.nl](mailto:ezine@altc-buitenveldert.nl).

### 11 april:

#### Evenementencommissie

Met de start van de competitie en de recreanten-competitie aanstaande zaterdag, starten natuurlijk ook weer onze vermaarde competitieavonden met zeven maal een live optreden.



Zaterdag trappen we af met U-NAME-IT. Van oldies, pop, Nederlandstalig tot hedendaags, you name it, zij schudden het zonder problemen uit de mouw. Voor meer informatie surf je naar [www.u-nameit.nl](http://www.u-nameit.nl).

### What's new?

#### Yellow

Ik had wat twijfel of ik juist nu mijn alias zou gebruiken (later zal wellicht duidelijk zijn waarom). Afgelopen zaterdag was de opening van alweer een nieuw buitenseizoen. Ik ging op deze zonovergoten dag naar het park en vroeg mij af of een nieuw seizoen ook nieuws oplevert.

Ik werd ontvangen door de dames van de evenementencommissie die mij (gekleed in appeltjes groene schortjes) welkom heten. Verfrissend op zijn minst. Zij maakte mij attent op het thema van de dag: "Health and Body". Een paar meter van hen vandaan stond een jongeman die mij een groene cappuccino aanbod!!! Vreemd maar wel lekker.

Toch leverde dit alles weinig nieuws op; het thema werd door velen al snel overboord gegooid en de witte wijn en pitchers wonnen het duidelijk van de groene cappuccino. Aan de tafel bij onze lieve meiden meldde zich ook alweer de traditionele zeurkabouters. Te weinig speeltijd was de klacht. Met (volgens mij) zo'n 140 deelnemers een wat vreemde houding, maar ook dat is niets nieuws.

Was er dan geen nieuws? Jawel; de coming out van pretty boy is een feit.

Ik zag op enig moment een wat oudere heer met overduidelijk geverfd haar en een hondje lopen. Op zich niet zo vreemd en ook zijn knalgele schoenen deden mij niet echt opkijken. Het paste wel bij het plaatje.



Toen zag ik pretty boy. Hij had potverdrie exact dezelfde schoenen. Hij heeft zijn sugardaddy gevonden!  
Wat kan de lente toch mooi zijn.

Met vriendelijke groet,

Yellow (ennuh dat zijn niet mijn schoenen).

## Kloofje

### Een jeugdig lid

Beste heer Yellow,

Het seizoen is weer begonnen. Heerlijk! Ik voel me net een log paard dat na een lange winter de wei weer in mag. Goed voorbereid fiets ik naar het tennispark. Ik heb een nieuwe bespanning, nieuw shirtje, nieuwe joggingbroek en, het belangrijkste van allemaal, ook een paar stralend nieuwe schoenen. Tennis lukt de eerste keer buiten niet best, maar dat maakt niet uit. Ik moet een extra stapje naar de bal doen, dat vergeet je op een binnenbaan. Gelukkig heb ik stralend nieuwe schoenen. De tweede keer gaat al een stuk beter en met het openingstoernooi heb ik het gevoel weer terug.

Wat ik ook voel is een kloofje. Dit is standaard. Op de een of andere manier krijg ik aan het begin van het buitenseizoen een kloofje, meestal in mijn rechterduim. Een klein, naar, vervelend kloofje. Het kloofje wordt ook groter en iedere keer als je denkt dat het kloofje dicht is, scheurt het kloofje weer open. Ik doen er van alles aan om het te dichten. Zalfjes, pleisters, sporttape. Iemand heeft me zelfs een keer de tip gegeven om het kloofje weg te veilen. Uiteindelijk gaat het kloofje wel weg.

Ik heb nu een ander kloofje. Dit kloofje heb ik nog nooit gehad. Het voelt als een kloofje dat nooit meer weg gaat. U maakte me op de opening van het seizoen attent op het kloofje. U kwam helemaal naar mij toe en wees ernaar. Ik voelde dat u er zelfs een beetje onzeker van werd. Het is ook een raar kloofje, want ik merkte er helemaal niets van. U

voelde het wel heel erg en dat moet pijn doen. Heel veel pijn. Ik weet namelijk wat het is en het komt door mijn stralend nieuwe schoenen.



Beste meneer Yellow, dit is een heel goed kloofje, ik word er zelfs blij van.  
Het is een generatiekloofje en ik sta aan de goede kant.

Met vriendelijke groet,

Een jeugdig lid

## Cartoon

### Els

Jip & Janneke weten één ding zeker.....

Bij Buitenveldert...

