

ALTC BUITENVELDERT



EZINE

Gastheer / gastvrouw!

Wiebe Postma, voorzitter

Afgelopen zaterdag ging het voor het eerst in de 15 jaar dat we al competitiefeesten organiseren mis. Een van onze leden voelde zich geroepen om aan het eind van de avond een lid van een bezoekende club aan te vliegen.

Het bestuur zat er behoorlijk mee omhoog. Alle partijen zijn gehoord, er zijn maatregelen genomen en vanzelfsprekend excuses gemaakt.

Wat de redenen ook zijn, dit is natuurlijk onaanvaardbaar. Wij organiseren de feestjes niet alleen voor onze leden, maar ook voor onze tegenstanders en bezoekers van andere clubs die Buitenveldert hebben ontdekt als "The Place To Be".

Dat maakt ons – alle leden van ALTC Buitenveldert – gastheren of gastvrouwen.

Waarschijnlijk overbodig, want jij hebt je natuurlijk nog nooit slecht gedragen, maar toch verzoeken we jullie om daar rekening mee te houden en goed met elkaar en vooral onze gasten om te gaan.

Mocht je dingen zien gebeuren die niet door de beugel kunnen, kun je de altijd aanwezige Edwin van der Hart er bijroepen.

14 April: Dirk & mystery guest



Aanstaande zaterdag treed Dirk (foto) voor ons op en hij doet dat niet alleen. Hij heeft iemand bij zich, die ook van zich zal laten horen en de meeste van

jullie zullen hem/haar wel herkennen als hij/zij zaterdag wordt voorgesteld.

Sterker nog, je ziet een pluk haar, waar de kenner genoeg aan zal hebben. Het gokken kan dus beginnen.

Wat kunnen we je over Dirk vertellen? Hij zit al jaren in het vak en we weten zeker, dat hij er een feest van gaat maken in de beste Buitenveldert traditie.

Toch even een paar reacties in internet stijl (dus gebrekkig geschreven):

- Anette: Wow! wat een superleuke nieuwe single!
- Anja: Wij hebben jullie voor het eerst gezien en zijn meteen fan.
- Debby: Heren, wanneer kan ik jullie boeken?
- Tasso: Dikkie ik ben perplex.

Tot zaterdag dus.

Nieuw seizoen, nieuw nieuws?

Yellow

De zaterdag van de officiële opening van het seizoen werd ik aangenaam verrast bij aankomst op ons park. Om mij welkom te heten hingen er overal gele slingers. Dat is mij niet eerder overkomen. Bedankt!

Deze dag leek mij geslaagd, maar het baart mij wel zorgen dat de best bezochte attractie de stoel van Pam was. Er lopen veel grotere en kleinere kwaaltjes rond. Dat was ook al te zien aan dhr. Nortier die al likkebaardend rondliep in afwachting van nieuwe klandizie. Op mij hoeft je zoals het er nu naar uitziet ff niet te rekenen.

Op de donderdag even getraind en kon toen aanschouwen hoe de heren van team Worm (zo noem ik ze maar) werden gehuld in een nieuwe outfit. De jacks hebben een soort van Mondriaan print met nogal



in het oogspringend groen (het ontwerp is dermate nieuw, dat er geen foto beschikbaar is. Red.). De voorzitter vond het maar niks, maar dat heeft weer niets met zijn leeftijd te maken. Toch Wiebe? 2 dames van team dames 1 waren ook getuige en waren er als de kippen bij om de dealer ervan te overtuigen dat zij recht hadden op een kledingsponsor. Niet gelukt dus. Dan afgelopen zaterdag de 1^e competitie ronde. Bijna 5 uur in de kou naar mijn team gekeken om daarna in minder dan 45 minuten (incl. inspelen) van de baan te worden gerost. Leuke dag heb je dan. Uiteraard werd het weer ouderwets gezellig daarna en is mijn conclusie dat het nieuwe seizoen nog niet veel nieuws heeft gebracht. Hartelijke groet.

Cartoon

