

ALTC BUITENVELDERT



EZINE

5 mei: DJ Ro

Bevrijdingsdag, maar voor de muziek hoef je de stad niet in, want ALTC Buitenveldert heeft een superact gecontracteerd.

Als je door de Toppers wordt gevraagd om hun pre- en after party te verzorgen, ben je geen prutser.



DJ Ro stelt zichzelf even voor:

Sinds 1991 ben ik actief als DJ en net als vele andere DJ's ben ik geïnspireerd door Ben Liebrand. Mijn muziek bestaat uit 'grenzeloos' swingende cross-overs onder een funky beat.



Ik beschik over een zeer brede muziekcollectie en mix graag Dance, Club en Beach House met de huidige trends aan elkaar. Tevens heb ik veel ervaring met, maar ook een grote passie voor Disco/Party Classics. Muziek van de 70's, 80's, 90's en 00's mix ik aan elkaar tot leuke en vaak verrassende compilaties.

12 Mei: Talentenjacht

12 mei is het weer tijd voor onze fameuze talentenjacht, dit keer onder het motto:

BUITENVELDERT'S GOT TALENT!

Er hebben zich al diverse acts ingeschreven. Van mensen waarvan wij weten, dat ze serieus goed kunnen zingen tot en met mensen die er een hopelijk komisch nummer van gaan maken (ook een talent).



Vanaf zes uur zal Peter Marnier met zijn inmiddels bekende en gewaardeerde optredens beginnen en vanaf ca. half negen neemt hij de leiding van de talentenjacht in handen.



We hebben een bekwame jury kunnen contracteren, dus de beoordeling van de optredens is in goede handen.



Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Interesse? Meer informatie of inschrijven via

evenementen@altc-buitenveldert.nl



Flaquette?

Yellow

Beste clubgenoten,

Op de kaart van onze horeca uitbouter staat iets nieuws: 'Flaquette Toscane met krabsalade' !!!!

Ik zag dit en direct spookt er vanaf dat moment wel een 100-tal vragen door mijn hoofd.

Wat is de Toscane touch? Kennen ze in Toscane krabsalade enz. enz.

Mijn culinaire kennis (en die heb ik) samen met mijn roots doen mij toch zeer ernstig twifelen. Maar goed dat deel laat ik even.

Is het lekker? Dat weet ik niet, want ik heb nog niet geprobeerd. Het zou wel eens heel lekker kunnen zijn. Niet oordelen voor je geproefd hebt toch?

Ik zit meer in mijn maag met de 'flaquette' . Wat is dat nu weer?

Een samenvoeging van 2 verschillende woorden?
Een mix van 2 soorten broodjes of gewoon een commerciële truc?

Als het een samenvoeging is van 2 woorden dan lijkt het logisch dat een deel ervan is gebaseerd op de franse baguette (algemeen bekend veronderstel ik). Dat botst dan wel weer met de Toscane touch. Italië en Frankrijk is een beetje zoals Nederland en Duitsland. Maar goed, het zal wel baguette zijn, maar dan nog de FL. Waar komt dat vandaan?

Ik ken geen broodsoort waarvan de naam begint met FL. Iets anders dus.

Flut zou verwijzen naar een niet al te best broodje. Dat zet je niet op het menu.

Flits doet vermoeden dat het een snel broodje is. Huh?

Flink wekt de suggestie dat het een heel groot broodje is. Valt wel mee.

Fluitje dan? Brood gedoopt in bier?

En zo kunnen we wel even doorgaan. Ik ben er niet uit. Iemand anders nog een idee?

Hartelijke groet,



of



PS1; op internet staan foto's van de fabrikant van dit broodje.

PS2; tennis is ook een spel van etiquette. Afgelopen zaterdag werd ik gedurende mijn partij regelmatig geconfronteerd met mensen die gedurende de rally vlak naast de baan gaan staan omdat ze een partijtje willen spelen. Irritant en niet gepast. Net zoals tijdens de rally de baan oplopen omdat je jouw bal wil pakken. Ook dat gebeurde regelmatig. Dat doe je niet.

Cartoon



Niet te dicht bij de baan anders krijg je ruzie met meneer Geel.